

Nyhedsbrev for H/F Faste Batteri oktober 2008

Kære Alle

Det første nyhedsbrev blev udsendt d. 4.marts-08.

Det føles unægtelig som lang tid siden ...

Men der er altså kun tale om ca. 6 måneder.

-Vel nok det mest begivenhedsrige halvår, haveforeningen nogen sinde har oplevet i sin lange historie.

Og nu er vi på vej til at gå i vinterhi.

Bestyrelsen må sige, at trætheden driver gennem knoglerne, når vi tænker på "Faste Batteri".

Vi har som haveforening løftet en enorm arbejdsindsats, og det er lykkedes for langt de fleste at "komme på plads" i deres haver. Her tænker vi især på de nyetablerede, forstås.

Kikker man på tiden der er gået, kalder det på stolthed over godt samarbejde, initiativ og vilje til at skabe nogle gode rammer for os byboere og vore børn.

På den anden side, når vi skuer ud over haveforeningens område en sådan regnvåd søndag i oktober, føler vi os på haveforeningens vegne, godt gammeldags røvrendt!

-Herfra stammer trætheden.

Der hersker ingen tvivl om, at entreprenøren har snydt på vægtskålen, med det haveområde der er blevet afleveret. Det giver ingen mening, endnu engang at opremse de fejl og mangler der er forbundet med hans arbejde, vi kan blot konstatere at vi er blevet bebyrdet med et omfattende stykke arbejde, hvis det nogen sinde skal lykkes os, at få området til at fungere som fornuftig, dyrkbar havejord.

Det er surt. Rigtigt surt!

Kommunen medgiver at det "ikke ser rigtigt ud", men vi kunne godt ønske os noget mere handlekraft fra deres side.

Vi må i bestyrelsen med andre ord se frem til vedvarende at skulle bruge energi og argumenter for at få embedsmændene til at høre efter og i handling vise at de står inde for den indgåede aftale der i sin tid blev indgået.

I den aftale står der selvfølgelig ikke i ord beskrevet at området f.eks. "skal være brugbart og velegnet til dyrkning", da det jo burde være klart for burhøns!.

Det ligger imidlertid efter bestyrelsens opfattelse implicit i aftalen, at det er det, der skal være tale om.

Så arbejdshandskerne trommer stadig på overfladen af bestyrelsens mødeborde, i stigende frustration over at det ikke blot er jorden der er træg og klæg, men i lige så høj grad processen for at få løst problemerne som klistrer til.

Lad os håbe på det bedste.

Praktiske oplysninger:

Vandet: vil blive lukket fra søndag d. 9/11. Vi regner med at åbne igen d.1/4 – 09

Affald: må efter 9/11 ikke anbringes i containeren – vi henviser til genbrugspladsen i Vermlandsgade.

Portene til foreningen skal holdes aflåst i vintersæsonen.

Levering af grus til fliselægning vil blive genoptaget til foråret, dog med den forskel at nu skal der betales pr. bør man henter – hvordan det praktisk kommer til at fungere vil blive meddelt når ordningen træder i kraft.

Møde med kommunen

Den 22./10 fik vi besøg af repræsentanter fra kommunen – Stella + fire mand med forskellig teknisk indsigt – De var hidkaldt for at besigtige de efterhånden Arresø lignende tilstande, der hersker forskellige steder i foreningen. Hele to timer gik der med at gå rundt i terrænet, løfte på brønddæksler, kigge på afløb til kanalen samt konstatere at det nok ikke virkede lige godt over det hele – se tegningen.



Samtidig fik vi at vide at vores tanker om overfladedræn i form af grøfter med afløb til kanalen er en særdeles god og effektiv måde af lede overskydende vand væk fra haverne – ganske som vores erfaringer har vist med de allerede gravede kanaler – blot skal de fremstå som grøfter. De må ikke rørlægges og I må ikke bede os om at forklare det, det er jo det samme vand, der bliver udledt, men det har vist noget at gøre med, hvad fredningsmyndighederne vil acceptere – Ak ja, alle de kloge væsener.

Mere alvorligt fik vi påtalt at vi under ingen omstændigheder må blotlægge drænrørene eller pumpe overfadedvand ned i brøndene, da opslemmede mudderpartikler vil forstoppe rørene, og det vil betyde en ekstra udgift for foreningen at få dem spulet igennem, så, som nævnt i et tidligere nyhedsbrev - **HOLD NALLERNE FRA DRÆNRØRENE**

Konklusionen på mødet blev at kommunen vil gå drænrørene igennem dvs spuling og udbedring af evt brudte rør. Det var den gode meddelelse – den dårlige er, at vi ikke fik oplyst om hvornår.

Jorden: Denne klæbrige substans vi har fået til at dyrke vores grøntsager i, er der blevet sagt meget og meget om i den forgangne sæson, ofte i meget farverige vendinger som her ikke skal gengives, men blot konstateres at den unægtelig er meget kompakt, meget lerholdig og kun i ringe grad i stand til at transportere vand hen til drænrørene. I den forbindelse har jeg på www.havenyt.dk fundet en del interessante artikler omhandlende problematikken med netop denne jordtype, samt forslag til hvad man selv kan gøre for at forbedre den.

Artiklerne kan læses som vedhæftede filer til nyhedsbrevet eller som print i udhængsskabet.

De kan for en del haveejere, som i dag står temmelig rådvilde om hvordan vi skal få det her til at lykkes, kan de være en god inspiration.

Mange Hilsner og god vinter

Pva bestyrelsen

Søren og Carsten